

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τ.Θ.30 390-ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 60
Τ.Κ. 100 33- ΑΘΗΝΑ
www.apof.ekdd.gr/index.html
e-mail: eapofesdd@yahoo.com



**ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1995**

«ΡΗΕΙΚΕΛΕΥΘΟΝ»

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ**

ΤΕΥΧΟΣ 9

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1999

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ

TAX. ΘΥΡΙΔΑ: 30390 - ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 60
T.K.10033 - ΑΘΗΝΑ-www.apof.ekdd.gr/index.html
e-mail: eapofesdd@yahoo.com

ΕΤΟΣ 2^ο - ΤΕΥΧΟΣ 9

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1999
ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ: 200 ΔΡΧ.

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΚΛΟΤΗΣ (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ):

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

(τηλ. : 3229954 - fax :3239091)

TAX. ΘΥΡΙΔΑ : 30390

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 60

T.K. 10033 - ΑΘΗΝΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΛΟΣΗΣ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ:

ΝΙΚΟΣ ΛΕΝΟΣ

(τηλ.:2928042-8201788)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:

ΣΤΡΑΤΗΣ ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

(τηλ.:5235441)

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:

Θανάσης Γιαννόπουλος(τηλ.:6911122,

e-mail: t g i a n @ g s r t .gr

& agnanti@ath.forthnet.gr)

Μάριος Κωστάκης (τηλ.:8201786)

Νίκος Λένος (τηλ.:8201788, e-mail: nlenos_culture@yahoo.com)

Φωτούλα Ντινάκη (τηλ.:7795757)

Βασίλης Τσιτσιδής (τηλ.:3223064, e-mail: k a g i a s @ e e x i .gr)

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ -- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ:

Θανάσης Γιαννόπουλος

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΕΤΣΗΣ-Πανεπιστημίου 59 & Εμμ.Μπενάκη 5-Αθήνα

τηλ.:3215578

COPYRIGHT: E.A. E.Σ.Δ.Δ.---Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του παρόντος ή μέρους

του χωρίς την άδεια της ιδιοκτήτριας Ένωσης Αποφοίτων Ε.Σ.Δ.Δ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

	σελίδα
1. Σημείωμα του εκδότη.....	3-4
2. Δελτίο Τύπου αποτελεσμάτων αρχαιρεσιών της Ένωσης Αποφοίτων Ε.Σ.Δ.Δ. της 13.12.1999.....	5-6
3. Εκδήλωση της Ένωσης προς τιμήν του κ.Μιχαήλ Δεκλερή (Αίθ.Ανταποκριτών Ξένου Τύπου-11.11.1999. -Θμιλία της κυρίας Βασ. Μεσθανέως(ΙΝ.ΕΠ./Ε.Κ.Δ.Δ.).....	8-13
-Θμιλία του κυρίου Αθανασ. Ράντου(ΣτΕ).....	14
4.« Η δημόσια διπλωματία και το Internet » άρθρο της Βασ. Κοσιαβέλλου.....	15-17

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΟΤΗ

Αγαπητοί φίλοι

Το τρίμηνο που μας πέρασε ήταν γεμάτο από σημαντικά γεγονότα. Για πρώτη φορά αξιοποιήθηκαν απόφοιτοι σε μία εξέχουσα διεθνή έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας ανακοινώθηκαν σε Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης. Το ΕΚΔΔ μαζί με το ΥΠΕΣΔΔΑ και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ήταν οι υπεύθυνοι φορείς για την υλοποίησή της.

Σε μία σεμνή και ζεστή εκδήλωση η Ένωση πραγματοποίησε την υπόσχεσή της και τίμησε τον αγαπητό δάσκαλο πολλών συναδέλφων, τον άνθρωπο που υπήρξε η ψυχή και ο στυλοβάτης του ΕΚΔΔ, τον κ Μιχαήλ Δεκλερή. Η παρουσία διαπρεπών ανθρώπων του επιστημονικού χώρου (καθηγητές κ.κ. Γ. Κασιμάτης, Ν. Αλιβιζάτος κ.ά.) καθώς και του διοικητικού και δικαστικού ήταν μεγάλη.

Οι παραπάνω πολύ πετυχημένες ενέργειες, ανέδειξαν με τον πιο καθαρό τρόπο τον δρόμο που έχει να τραβήξει ένας φιλόδοξος επιστημονικός-επαγγελματικός σύλλογος όπως εμείς. Τον δρόμο της σοβαρής και συγκροτημένης όσο και αυτόνομης παρέμβασης στα δημόσια πράγματα της χώρας. Μακριά από τον πολιτικό καιροσκοπισμό και τους πολιτικάντικους εναγκαλισμούς. Η αναγνώρισή μας θα έλθει, έστω και λίγο αργότερα, αλλά θα είναι ώριμη κατάκτηση και όχι πρόσκαιρη χάρη.

Με το τεύχος αυτό, το τελευταίο του 1999, κλείνει ένας πρώτος κύκλος έκδοσης του ενημερωτικού μας εντύπου. Με τον νέο χρόνο, προωθούμε την αναβάθμιση του εντύπου σε πραγματικό περιοδικό, όπου βέβαια περιμένουμε την ουσιαστικότερη συμμετοχή σας.

**Με τις καλύτερες ευχές μας
γιά ευτυχισμένο και δημιουργικό το 2000!!!
Ο ΕΚΛΟΤΗΣ**

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

5 Νοεμβρίου: Συνέδριο στο αφιθέατρο του ΕΚΔΔ, στο οποίο ανακοινώθηκαν τα πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποίήσε το Κέντρο σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι ερευνητές ήταν απόφοιτοι και σπουδαστές της ΕΣΔΔ, οι οποίοι συμμετείχαν με άδεια του ΥΠΕΣΔΔΑ, προκειμένου να αξιοποιήσουν τις δεξιότητες που απέκτησαν στη σχολή και να προβάλουν το θεσμό.

11 Νοεμβρίου: Εκδήλωση της Ένωσης προς τιμήν των διακεκριμένου δημοσίου ανδρός κ. Μ. Δεκλερή, στην αίθουσα ανταποκριτών ζένου τύπου, παρουσία της διοίκησης του ΕΚΔΔ, πολλών απόφοιτων και σπουδαστών, ακαδημαϊκών, παλιών υπηρετούντων το ΕΚΔΔ και αρκετών φίλων.

20 Νοεμβρίου: Εκλογοαπολογιστική γενική Συνέλευση της Ένωσης στην αίθουσα των τέως Υπουργείου Προεδρίας. Απολογισμός απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, έγκριση οικονομικής διαχείρισης από Ελεγκτική Επιτροπή, εκλογή μελών εφορευτικής επιτροπής και ορισμός ημερομηνίας αρχαιρεσιών.

13 Δεκεμβρίου: Αρχαιρεσίες της Ένωσης. Εξελέγησαν για το Δ.Σ. κατά σειράς οι : Παπαδημητρίου Κων/νος(Η σειράς ΥΠΕΣΔΔΑ), Ντινάκη Φωτούλα(Ζ σειράς Νοσοκομείο Παίδων), Λένος Νίκος (Η σειράς Υπουργείο Πολιτισμού), Παπαθεοδώρου Νίκος (Θ σειράς Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας), Χατζηχαραλάμπους Στρατής (Ζ σειράς Υπουργείο Υγείας), Γιαννόπουλος Θανάσης (Θ σειράς Υπουργείο Ανάπτυξης), Τσερεγκούνης Ηλίας (Δ σειράς ΥΠΕΣΔΔΑ).

Για την Ελεγκτική Επιτροπή εξελέγησαν οι: Κασνά Όλγα(Θ σειράς ΥΠΕΣΔΔΑ), Οικονόμου Κων/νος (Β σειράς ΥΠΕΣΔΔΑ) και Τοπαλίδου Ευστρατία (Η σειράς Ελεγκτικό Συνέδριο).

20 Δεκεμβρίου: Συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ. με την εξής σύνθεση:
Πρόεδρος: Παπαδημητρίου Κων/νος
Αντιπρόεδρος: Ντινάκη Φωτούλα
Γ. Γραμματέας: Λένος Νικόλαος
Ταμίας: Τσερεγκούνης Ηλίας
Ειδ Γραμματέας: Γιαννόπουλος Αθανάσιος
Μέλη: Παπαθεοδώρου Νικόλαος, Χατζηχαραλάμπους Ευστράτιος

Καλή Επιτυχία στο νέο Δ.Σ.!

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τ.Θ. 30390-ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 60-Τ.Κ.10033-ΑΘΗΝΑ
Τηλ.3229954-fax:3239091(Κ.Παπαδημητρίου)-
7467043(Φ.Ντινάκη)-8201788(Ν.Λένος)
www.apof.ekdd.gr/index.html
e-mail: en_apof@yahoo.com

ΑΠ. 188/99

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την 13η Δεκεμβρίου 1999 διεξήχθησαν αρχαιρεσίες στην Ένωση Αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:

Παπαδημητρίου Κων/νος	Πρόεδρος	ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
Ντινάκη Φωτούλα	Αντιπρόεδρος	ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ
Λένος Νικόλαος	Γεν. Γραμματέας	ΥΠ.ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Γιαννόπουλος Αθανάσιος	Ειδ. Γραμματέας	ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Τσερεγκούνης Ηλίας	Ταμίας	ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
Παπαθεοδώρου Νικόλαος	Μέλος	ΠΕΡ.ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔ.
Χατζηχαραλάμπους Ευστράτιος	Μέλος	ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης λειτουργεί ως οργανική μονάδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης από το 1985.

Η εισαγωγή στην Ε.Σ.Δ.Δ. γίνεται κατόπιν αδιάβλητων και επίπονων, κατά γενική ομολογία εξετάσεων, απαιτείται δε η κατοχή πτυχίου ανώτατης σχολής και η ύπαρξη υψηλού γνωστικού και μορφωτικού επιπέδου. Η εκπαίδευση διαρκεί 28 μήνες και περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση. Μέχρι σήμερα έχουν αποφοιτήσει 549 στελέχη της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, Ανώτερων και Ανώτατων Διοικητικών Δικαστηρίων και ελληνικών διπλωματικών αρχών στο εξωτερικό σε 10 διαδοχικές σειρές. Ήδη βρίσκονται στη διαδικασία αποφοίτησης από την Ε.Σ.Δ.Δ. 90 υποψήφια στελέχη της IA' σειράς και 90 της IB' σειράς.

Αποστολή της Σχολής είναι « η δημιουργία στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης, κεντρικής και αποκεντρωμένης, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που να διαθέτουν ειδικευμένη επαγγελματική κατάρτιση και νέο πνεύμα προσέγγισης των προβλημάτων, ώστε να συμβάλλουν αποτελεσματικά στον εκδημοκρατισμό και τον εκσυγχρονισμό των μεθόδων Διοίκησης.»(Ν.1388/83).

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 1999

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αποφοίτων Ε.Σ.Δ.Δ.,

Ο Πρόεδρος

Κων/νος Παπαδημητρίου

Ο Γενικός Γραμματέας

Νικόλαος Λένος



Από την εκδήλωση της Ένωσης προς τιμήν του κ. Μ. Δεκλερή στις 11.11.99(Αίθουσα Ανταποκριτών Ξένου Τύπου). Άνω: ο κ. Δεκλερής στο βήμα. Μέσον: Το πάνελ των ομιλητών. Διακρίνονται από αριστερά οι κ.κ. Αθ. Ράντος (ΣτΕ), Θ. Τσέκος (ΙΝΕΠ / ΕΚΔΔ), Κ. Παπαδημητρίου (Πρόεδρος Ένωσης), Β. Μεσθανέως (ΙΝΕΠ / ΕΚΔΔ) και Α. Μακρυδημήτρης (Καθηγ. Παν/μίου Αθηνών). Κάτω: η απονομή τιμητικής πλακέτας και αναμνηστικού στον κ. Δεκλερή.

**ΟΜΙΛΙΑ της κ.Βασιλικής Μεσθανέως, επιστημονικής συνεργάτιδος του
ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔ στην εκδήλωση της "Ένωσης Αποφοίτων της Ε.Σ.Δ.Δ."
προς τιμήν του Προέδρου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΔΕΚΛΕΡΗ(11.11.99)**

Κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί φίλοι,

Θα ήθελα, καταρχήν να ευχαριστήσω θερμά την 'Ένωση Αποφοίτων της Εθνικής
Σχολής Δημόσιας Διοίκησης για την τιμητική πρόσκληση της προς εμένα να
ομιλήσω στην παρούσα εκδήλωση.

Κλήθηκα να ομιλήσω για την εν γένει θητεία και συμβολή του κ. Δεκλερή στο
πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, όχι τόσο με την γνωστότερη
ιδιότητα του αντή του διδάσκοντος, για την οποία άλλωστε αρμοδιότεροι να
ομιλήσουν είναι οι απόφοιτοι της Σχολής, όσο για τις υπόλοιπες ιδιότητες του, όχι
λιγότερες σημαντικές, ίσως όμως λιγότερο γνωστές. Όπως του συνδιαμορφωτού
του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής, του Προέδρου του Εκπαιδευτικού
Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, του Προέδρου της
Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων του εισαγωγικού διαγωνισμού της Σχολής, του
εμπνευστού πρωτοποριακών σεμιναρίων ανωτάτων στελεχών της Περιφερειακής
Διοίκησης, καθώς και διεθνών συνεδρίων υψηλού επιστημονικού προφίλ, του
οργανωτή εσωτερικής ομάδας εργασίας για το masterplan, δηλαδή για το
επιζητούμενο προφίλ του αποφοίτου της Σχολής. Τέλος, θα αναφερθώ και στην
εξίσου θεμελιώδη δικαστική συμβολή του στην αρμονική κανονιστική διευθέτηση
ενός κρίσιμου προβλήματος που προέκυψε το 1990, όταν καταργήθηκε το τμήμα
εξειδίκευσης διπλωματικών στελεχών της Σχολής.

Με τον Πρόεδρο κ. Μιχαήλ Δεκλερή γνωρίζομαι από τον Αύγουστο του 1988, όταν
άρχισε ουσιαστικά η δική μου συνεργασία με την Εθνική Σχολή Δημόσιας
Διοίκησης. Ο ίδιος, εξ όσων γνωρίζω, τόσο από αφηγήσεις δικές του καθώς και
άλλων στελεχών του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, αποτελεί ένα "οιονεί¹
ιδρυτικό μέλος" του Ε.Κ.Δ.Δ, αφού η συνεργασία του με τον θεσμό αυτόν άρχισε
ταυτόχρονα με την έναρξη της λειτουργίας του, το 1985. Άρχισε δε η συνεργασία
αυτή, πρώτα, από το Ινστιτούτο Διαφορούς Επιμόρφωσης, του οποίου Διευθυντής
ήταν ο καθηγητής κ. Αντώνης Μακρυδημήτρης, και ευθύς εξ αρχής το επιμορφωτικό
πρόγραμμα του Ι.Δ.Ε. διαμορφώθηκε, με την ουσιαστική συμβολή του κ. Δεκλερή,
στην βάση τεσσάρων εκπαιδευτικών αξόνων, οι οποίοι ήταν, πρώτον, η "Θεωρία
Σχεδιασμού και Λήψης Αποφάσεων", δεύτερον, η "Θεωρία των Οργανώσεων και
των Οργανωτικών Αλλαγών", τρίτον, η "Ανάπτυξη των Ανθρώπινου Λινναμικού"
και, τέταρτον, η "Πληροφορική". Αξονες πρωτοποριακοί τότε για την Ελλάδα, οι

οποίοι στις γενικές γραμμές τους, παραμένοντας και τώρα σε ισχύ για το πρώην Ι.Δ.Ε. και νων ΙΝ.Ε.Π.

Στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, ο κ. Δεκλερής ήλθε δύο χρόνια αργότερα, όταν από πρόσκληση του τότε Γενικού Γραμματέα του Ε.Κ.Δ.Δ. κ. Εμμ. Αφτιά, με την παράκληση να συμβάλει στην ουσιαστική αναδιαμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής στη βάση των ιδίων εκπαιδευτικών αξόνων, που προαναφέρθηκαν.

Εγώ, όπως το ανέφερα ήδη, τον συνάντησα για πρώτη φορά, τον Αύγουστο του 1988, στο πλαίσιο μίας διεθνούς συνάντησης ειδικών επιστημόνων σε θέματα Δημόσιας Διοίκησης, στις εγκαταστάσεις της Σχολής, στην οδό Ερμού. Στη συνάντηση αυτή συμμετείχαν, εκτός από την τότε ηγεσία του Ε.Κ.Δ.Δ. και της Ε.Σ.Δ.Δ., κυρίους Κουρουσόπουλο, Αφτιά και Γκαφάνη, οι καθηγητές των αμερικανικών Πανεπιστημίων της Νέας Υόρκης κ. Δ. Αργυριάδης, του Πρίνστον κ. Richard Nathan και του Μίτσιγκαν κα Edie Goldenberg, όλοι καθηγητές Δημόσιας Διοίκησης και εμπειρογνώμονες του Ο.Ο.Σ.Α. Επίσης, Ελληνες ειδικοί όπως ο κ. Δεκλερής, ο κ. Μακρυδημήτρης, η κα. Σπανού, ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος, καθώς και τα τότε επιστημονικά στελέχη της Σχολής, ελπίζοντας ότι δεν ζεχνώ κάποια σημαντική συμμετοχή. Κεντρικό θέμα της εβδομαδιαίας αυτής συνάντησης ήταν η εν γένει αναδιοργάνωση της Σχολής με έμφαση στο Πρόγραμμα Σπουδών της Σχολής, και πιστεύω ότι το έκτοτε ισχύσαν Πρόγραμμα Σπουδών της Σχολής, τουλάχιστον μέχρι το 1994, χρονιά της αποχώρησης μου από την Σχολή, βασιζόταν, ως προς τα σταθερά διαχρονικά χαρακτηριστικά του, στις εργασίες της συνάντησης εκείνης, στην οποία η συμβολή του κ. Δεκλερή υπήρξε έντονη και καθοριστική.

Αλλωστε, η συμβολή αυτή είχε και μεγάλη χρονική διάρκεια, αφού ο κ. Δεκλερής υπήρξε για έξη χρόνια, από το 1989 έως το 1995, Πρόεδρος του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Δ.Δ., δηλαδή του ανώτατου εκπαιδευτικού οργάνου, το οποίο είχε και έχει την αρμοδιότητα για το επιστημονικό και εκπαιδευτικό περιεχόμενο του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής, καθώς και του επιμορφωτικού προγράμματος του ΙΝ.Ε.Π. Ο κ. Δεκλερής υπήρξε κυριολεκτικά ο θεματοφύλακας της πιστής εφαρμογής των πλέον σύγχρονων μεθόδων εκπαίδευσης των σπουδαστών - μελλοντικών στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης, στη βάση των αρχών της εργαστηριακής μορφής εκπαίδευσης με την εκμάθηση των διοικητικού γίγνεσθαι μέσω, κυρίως, γραπτών εργασιών και της κατάρτισης φακέλων εργασίας στη τάξη, την μη-από καθέδρας διδασκαλία και με την διεξαγωγή πρακτικής εκπαίδευσης των σπουδαστών τόσο σε υπηρεσίες της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης όσο και της ευρωπαϊκής.

Άλλος τομέας της παρουσίας του κ. Δεκλερή στην Σχολή υπήρξε η συμμετοχή του στην Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων του εισαγωγικού διαγωνισμού της Σχολής,

καθώς και στην υπο-επιτροπή θεμάτων του ιδίου διαγωνισμού, ως Προέδρου των. Η συμμετοχή αυτή υπήρξε άκρως ευεργετική διότι ήταν ο μόνος από τους εκάστοτε Προέδρους των επιτροπών αυτών που είχε πλήρη συνολική εικόνα όλου του κύκλου των, διοικητικών και εκπαιδευτικών, διαδικασιών της Σχολής, δηλαδή της διεξαγωγής του εισαγωγικού διαγωνισμού της, εν συνεχείᾳ της καθεαυτό εκπαιδευτικής διαδικασίας έως και την διαδικασία αποφοίτησης των σπουδαστών από αυτήν. Είναι βέβαιο ότι ο κ. Δεκλερής, μέσα από την πολυεπίπεδη οπτική του συνέβαλε και ο ίδιος μαζί με τα άλλα κατά καιρούς μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων στην κατοχύρωση των αντικειμενικών και αξιοκρατικών όρων του εισαγωγικού διαγωνισμού.

Αντό το τελευταίο στοιχείο, μου δίνει την ενκαίρια και μίας γενικότερης παρατήρησης για την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων του εισαγωγικού διαγωνισμού της Σχολής, η οποία είναι ένα ιδιόμορφο θεσμικό όργανο, που ενώ λειτουργεί στο πλαίσιο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, δεν είναι εξαρτώμενο όργανο αυτού, αλλά ανεξάρτητο στην λειτουργία του και αυτοδύναμο στην κατοχύρωση των διαδικασιών του εισαγωγικού διαγωνισμού. Η ανεξαρτησία και η αυτοδυναμία αυτή, κατοχυρωμένες νομοθετικά, επέτρεψαν, κατά την διαχρονική λειτουργία της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων, την δημιουργία μίας "οιονεί νομολογίας" της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων στις περιπτώσεις ενστάσεων ή αμφισβήτησεων της διαγωνιστικής διαδικασίας. Και βέβαια, η συμβολή των δικαστικών μελών της Κ.Ε.Ε. στην αντιμετώπιση παρομοίων προβλημάτων, υπήρξε εκ των "ων ουκ ὄνειν". Διότι όχι απλώς δόθηκαν όμεσες και αποτελεσματικές γνωματεύσεις ή λύσεις, αντηρά δικονομικού περιεχομένου, στα προκύπτοντα προβλήματα, αλλά κυρίως, απετράπη πλήρως η συστηματική διακοπή της διαγωνιστικής διαδικασίας μέσα από τυχόν δικαστικές προσφυγές, από ενδεχόμενες διαδικασίες ασφαλιστικών μέτρων ή και από διαδικασίες αναμονής εκδίκασης πιθανών προσφυγών. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι απετράπη και η, κατ' ακολουθίαν, πιθανή καθυστέρηση της έναρξης του επόμενου εκπαιδευτικού έτους της Σχολής.

Αν όμως μέχρι τώρα μίλησα για περισσότερο ίσως θεσμικές και διαδικαστικές πλευρές της παρουσίας του κ. Δεκλερή στα δρώμενα της Σχολής, στα επόμενα σημεία θα αναφερθώ σε πρωτοβουλίες του, εκπαιδευτικού χαρακτήρα, που όχι μόνο σφράγισαν ουσιαστικά την ιστορία της Σχολής, αλλά προσέδωσαν έντονο εκσυγχρονιστικό και πρωτοποριακό χαρακτήρα στις δραστηριότητες της.

Καταφήν, η άτυπη και όμισθη ομάδα εργασίας που λειτούργησε με πρωτοβουλία δική του και υπό την ευθύνη του, στο πλαίσιο της Σχολής, κατά τα έτη 1988 και 1989, σχετικά με το *masterplan*, δηλαδή το προφίλ του αποφοίτου της Σχολής. Στην ομάδα συμμετείχαν εκτός του κ. Δεκλερή και εμού, ο καθηγητής κ. Αλ. Σιδερίδης και η κα Αντονανέττα Οικονομοπόλου, επιστημονικό στέλεχος της Σχολής, ενώ κλήθηκαν σε επιμέρους συνεδριάσεις της ο καθηγητής κ. Μακρυδημήτρης, ο

Σύμβουλος Επικρατείας κ. Μενούδάκος, επιστημονικά στελέχη της Σχολής που ήταν επικεφαλής ειδικών τμημάτων εξειδικευσης και άλλοι ειδικοί εμπειρογνόμονες, των οποίων δυστυχώς δεν θυμάμαι τα ονόματα. Οι εργασίες της ομάδας εργασίας είχαν κυρίως διερευνητικό χαρακτήρα και βοήθησαν ουσιαστικά εμάς τα νέα τότε στελέχη της Σχολής στη πληρέστερη εκπλήρωση των επιστημονικών καθηκόντων μας και στην ουσιαστικότερη εκτέλεση του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής.

Δεύτερη σημαντική πρωτοβουλία του κ. Δεκλερή υπήρξαν τα σεμινάρια των εν ενεργεία Νομαρχών που διεξήγαγε το 1991. Ήταν πραγματικά μία πρωτοποριακή πρωτοβουλία, όχι μόνο στη σύλληψη της, αλλά και στην μεθοδολογία της. Μπαίνοντας στην αίθουσα ο κ. Δεκλερής, ο αιφνιδιασμός υπήρξε τέλειος. Οι νομάρχες είχαν έλθει για να κάνουν κάποια σεμινάρια, ίσως και για να ξεκουραστούν από τα δύσκολα καθήκοντα τους. Οταν όμως ο κ. Δεκλερής τους ζήτησε να βγάλουν χαρτί και μολύβι για να κάνουν πρακτικές ασκήσεις σε θέματα σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων, η έκπληξη τους ήταν παραπάνω από μεγάλη. Κάποιοι προσπάθησαν να αντιδράσουν, αλλά η γνωστή σιδερένια επιμονή του κ. Δεκλερή δεν άφησε περιθώρια. Πάντως, στο τέλος της εβδομάδας, όλοι εδήλωσαν κατενθουσιασμένοι με τα καινούργια πράγματα που έμαθαν.

Νομίζω όμως ότι κορυφαία πρωτοβουλία του κ. Δεκλερή υπήρξαν τα διεθνή συνέδρια που έγιναν κατά τα έτη 1991 (τίτλος: Πρώτο Ευρωπαϊκό Σχολείο Συστηματικής Επιστήμης), 1992 (τίτλος: Συγκριτική Δημόσια Διοίκηση) και 1993 (τίτλος: Τομείς Αιχμής Περιβαλλοντικής Πολιτικής) στην Ελούντα της Κρήτης. Με χρηματοδότηση για τα δύο πρώτα από την Περιφέρεια Κρήτης και με συγχρηματοδότηση για το τρίτο και από το Ε.Κ.Δ.Δ., τα Συνέδρια αυτά συνδέθηκαν πολλαπλάς με την Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Πέρα από την επιστημονική συμβολή του κ. Δεκλερή στον καθορισμό του κεντρικού θέματος, στην κατάρτιση της επιμέρους θεματολογίας και του ορισμού των κυρίων εισηγητών, Ελλήνων και αλλοδαπών, κάθε συνεδρίου, η Σχολή συμμετείχε στην οργανωτική κάλυψη των συνεδρίων, συμμετείχε επίσης με ένα σημαντικό μέρος των εισηγητών από τους διδάσκοντες της και, κυρίως, με το κοινό αυτών των συνεδρίων που δεν ήταν άλλο από τους σπουδαστές της Σχολής, προς τους οποίους απευθύνθηκαν αποκλειστικά οι εργασίες όλων αυτών των συνεδρίων. Μέσω αυτών των συνεδρίων, ο κ. Δεκλερής προσέφερε στους αγαπητούς σπουδαστές του πρόσθετες γνώσεις και δεξιότητες διεθνούς επιπέδου, προσανατολισμένες σε εξειδικευμένο μεν επίπεδο, αλλά πάντα συνδεδεμένες με τους στόχους της κατάρτισης τους.

Μία έμμεση, αλλά επίσης σημαντική, συνέπεια της πολύπλευρης προσφοράς του κ. Δεκλερή στην Σχολή Δημόσιας Διοίκησης υπήρξε αναμφισβήτητα και η ενεργή συμμετοχή των στελεχών του Συμβουλίου της Επικρατείας στην διδακτική διαδικασία της Ε.Σ.Δ.Δ. και στην εφαρμοσμένη διδασκαλία του δημοσίου του δικαίου, αλλά και εξειδικευμένων τομέων αυτού. Ποράδειγμα, ο ομιλών σήμερα

Σύμβουλος της Επικρατείας κ. Αθ. Ράντος, ο οποίος επί σειρά ετών δίδαξε εξειδικευμένα θέματα δικαίου περιβάλλοντος στους σπουδαστές της Σχολής. Αναφέρω μόνο τον κ. Ράντο, επειδή είναι ομιλητής στην παρούσα τιμητική εκδήλωση, αλλά μέσω αυτού αναφέρομαι σε όλα τα επίλεκτα στελέχη του Σ.τ.Ε., των οποίων τα ονόματα αδυνατώ να αναφέρω και διότι υπήρξαν πολλοί και διότι σίγουρα θα ξεχάσω και θα αδικήσω κάποιους.

Θα τελειώσω την ομιλία αυτή αναφερόμενη σ' ένα θέμα του οποίου η αξία και η κριτιμότητα υπήρξε πολυσήμαντη για την Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Εννοώ, το θέμα της κατάργησης του τμήματος εξειδίκευσης διπλωματικών στελεχών της Σχολής. Το Υπουργείο Εξωτερικών, μετά τον σχετικό νόμο που κατήργησε το τμήμα της Σχολής, κατήρτισε προεδρικό διάταγμα που ρύθμιζε το μεταβατικό στάδιο για τους σπουδαστές της Σχολής που ήδη φοιτούσαν είτε στο πρώτο είτε στο δεύτερο έτος με προορισμό την διπλωματική σταδιοδρομία. Το προεδρικό διάταγμα, που κατ' ουσίαν υποχρέωντες τους σπουδαστές της Σχολής να ξαναδώσουν εξετάσεις για να μπουν στην υπό ίδρυση νέα Ακαδημία του Υπ.Εξ., έφθασε στο 5ο Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας για επεξεργασία, πριν την δημοσίευση του. Όμως, το 5ο Τμήμα με απόφαση του υποχρέωσε το Υπ. Εξ. να αναδιαμορφώσει το προεδρικό διάταγμα, προβλέποντας διατάξεις που ενέτασσαν τους σπουδαστές της Σχολής στην Ακαδημία του Υπ.Εξ. υπό συνθήκες ισότητας με τους άλλους μέλλοντες διπλωμάτες της νέας Ακαδημίας, αναγνωρίζοντας το προηγηθέν καθεστώς τους στην Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και την ήδη διανυθείσα εκπαίδευση τους. Παρ' όλο που εκ πρώτης όψεως πρόκειται για ουσιαστική συμβολή του κ. Δεκλερή στην αρμονική κανονιστική διευθέτηση ενός κρίσιμου προβλήματος, οι προεκτάσεις αυτής της απόφασης του 5ου Τμήματος του Σ.τ.Ε. είναι ευρύτερες.

Ηταν τα χρόνια 1989 και 1990, εποχή πλήρους αμφισβήτησης όχι μόνον του έργου, αλλά και την χρησιμότητας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, με κριτήρια, δυστυχώς, πολιτικού χαρακτήρος. Ο κ. Δεκλερής, εκτός από τον δικαστικό χειρισμό του συγκεκριμένον θέματος, με την επιμονή του σε περίοδο όχι μόνο αμφισβήτησης, αλλά και καθημερινής αμφιβολίας των σπουδαστών αν την επόμενη ημέρα θα συνέχιζαν να έχουν την ιδιότητα του σπουδαστή, συνέχισε να μπαίνει στις αίθουσες της Σχολής καθημερινά και να διδάσκει με ατσάλινη επιμονή και απόλυτη προσήλωση στην αξία του έργου της Σχολής, διακηρύσσοντας την άποψη του όπου ο ίδιος έκρινε αναγκαίο. Βοήθησε ουσιαστικά στην ανατροπή του κλίματος αυτού και στην συνέχιση της ύπαρξης της Σχολής, καθώς και στην ανάπτυξη του εκπαιδευτικού έργου της, παρ' όλο που δεν αποφεύχθηκε ο ακρωτηριασμός της κατά δύο σημαντικά τμήματα εξειδίκευσης, της Διοικητικής Δικαιοσύνης και των Διπλωματικών Στελεχών. Ισως όμως, τελικά, αυτός ο ακρωτηριασμός να υπήρξε, δυστυχώς, το πανάκριβο αντίτιμο της επιβίωσης της.

Παρ' όλο που περιόρισα το χρονικό πλαίσιο της αναφοράς μου στα έτη από το 1988 έως το 1994, ο κ. Δεκλερής συνέχισε, συνεχίζει και θα συνεχίσει να διδάσκει και στην Σχολή και στο IN.EP. Διαχρονικά, είναι ο μακροβιότερος των διδασκόντων και, γενικότερα, ακόμη και όλων όσων κατά καιρούς ασχολήθηκαν, υπό διάφορες ιδιότητες, με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και τις δύο μονάδες του, την Σχολή και το IN.EP. Και επειδή όλα αυτά τα χρόνια, από το 1988 μέχρι σήμερα, εξακολούθω να θεωρώ, με το απαραίτητο θράσος, τον εαντό μου συνεργάτη του, θα μου ήταν αδύνατο να κλείσω την ομιλία μου χωρίς να αναφερθώ στο τί εισέπραξα εγώ προσωπικά από αυτή την πολυετή "θητεία" δίπλα στον κ. Δεκλερή. Θα υποστηρίξω ότι ο κ. Δεκλερής δεν είναι μόνο όλα όσα ανέφερα παραπόνω, αλλά μάλλον μέσα από όλα αυτά, και μέσα από αυτά που αναφέρθηκαν και θα αναφερθούν και τους υπόλοιπους ομιλητές, είναι ουσιαστικά ένα υπόδειγμα, ένα μοντέλο, ένα καθοριστικό σημείο αναφοράς. Τα στοιχεία που συγκροτούν αυτό το μοντέλο μπορεί να είναι για τον καθένα από εμάς διαφορετικά. Επιτρέψτε μου να προσδώσω σ' αυτό το μοντέλο τα στοιχεία που εγώ θεωρώ σημαντικά και αξεπέραστα. Πρώτον, το δοκιμασμένο ΗΘΟΣ. Σε διαστάσεις που δεν μπορεί να συλλάβει εύκολα η κοινωνική απειρία των νεωτέρων, και εδώ δεν αναφέρομαι μόνο στους σπουδαστές της Σχολής αλλά και στον εαντό μου την εποχή που τον γνώρισα, που μερικές φορές μπορεί να το θεωρεί και αυτονόητο εξ αιτίας της δικαστικής ιδιότητας του. Άλλα δεν είναι έτσι. Το υπόδειγμα ήθους που ονομάζεται Μιχαήλ Δεκλερής διαθέτει την διαχρονικότητα του δοκιμασμένου αλλά και του καινούργιου, του πειθαρχημένου αλλά και του τολμηρού. Και τοποθετώ επίτηδες αυτά τα χαρακτηριστικά στο χώρο του ήθους διότι αποτελεί το αμετάθετο και σταθερό υπόβαθρο όλων των καινοτομικών αλμάτων του. Δεύτερον στοιχείο, η ανατηρή επιστημονική πειθαρχία του μυαλού του. Είτε πρόκειται για θεωρητικό στοχασμό είτε για εφαρμοσμένη θεωρία, τίποτε δεν ξεφεύγει από τον επιστημονικό έλεγχο και από την μεθοδολογική διήθηση ενός συστηματικού μυαλού που αφνείται αυστηρά κάθε προχειρότητα, κάθε επιφανειακότητα, κάθε ευκολία. Μπορώ δε να πώ ότι μερικές φορές προσθέτει δυσκολίες, μεθοδολογικές ή περιεχομένου, στα πρακτικά παραδείγματα του για πλησιάσει όσο γίνεται περισσότερο την αλήθεια της πραγματικότητας, την αλήθεια της πολυπλοκότητας, εν τέλει την αλήθεια της ζωής. Τρίτο στοιχείο, που είναι και συνέπεια των δύο προηγουμένων, η αμετάκλητη και απροσπέλαστη επιμονή του σε αυτό που ο ίδιος μέσα από τις αρχές και τις επεξεργασίες του θεωρεί σωστό. Δεν θα κλονιστεί ούτε από συναισθηματικές, ούτε από φιλικές, ούτε από συναδελφικές, ούτε από πολιτικές επιρροές. Ούτε κάν από προσωπικές πολιτικές γνωριμίες. Ακόμη, ούτε και από συκοφαντίες, όσο φθονερές και μακροχρόνιες κι αν υπήρξαν. Και γι' αυτό υπάρχουν πολλά γνωστά γεγονότα. Βέβαια όλα αυτά, σίγουρα δεν πρέπει να έκαναν πάντοτε την ζωή του εύκολη. Άλλα σίγουρα, χωρίς αυτά δεν θα μιλούσαμε σήμερα γι' αυτό το υπόδειγμα που ανεπαίσθητα, αλλά σταθερά και αναπότρεπτα, σημάδεψε την ζωή μας. Σας ευχαριστώ πολύ.

11.11.1999, Βασιλική Μεσθανέως

ΟΜΙΛΙΑ κ. ΑΘ. PANTOU, ΠΟΥ ΕΚΦΩΝΗΘΗΚΕ ΤΗΝ 11-11-1999 ΣΤΗΝ ΤΙΜΗΤΙΚΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ε.Σ.Δ.Δ. ΓΙΑ ΤΟΝ Μ.ΔΕΚΛΕΡΗ

Για την προσφορά του Προέδρου Μίχ. Δεκλερή στην Ε.Σ.Δ.Δ.

Είλικρινώς, μου είναι εν γένει δύσκολο να μιλήσω για τον κύριο Μιχαήλ Δεκλερή. Είναι ένας άνθρωπος υπό την Προεδρία του οποίου διετέλεσα επί 7 έτη και είναι εκείνος ο οποίος επηρέασε την επιστημονική μου σκέψη ίσως βαθύτερα από οποιονδήποτε άλλον.

Μου είναι και ειδικώς δύσκολο να μιλήσω για το έργο του Προέδρου στη Σχολή. Κι αυτό γιατί δεν μοιράσθηκα μαζί του διδακτικές εμπειρίες εικεί.

Και ο λόγος είναι απλός.

Οι δικαστές θεωρούνται από πολλούς άτομα με παρωπίδες, ικανά να σκέπτονται, και άρα να διδάσκουν, μόνο νομικά. Ο Πρόεδρος όμως είναι, όπως ο τίτλος του περιοδικού σας, ένας «ρηγικέλευθος» δικαστής. Ξέφυγε από την πεπατημένη, διεύρυνε τους ορίζοντές του και προσανατολίσθηκε σε άλλους τομείς, ξένους, λίγο-πολύ, με τα νομικά: Συστηματική επιστήμη. ‘Ασκηση βιώσιμης δημόσιας πολιτικής. Περιβάλλον. Αυτούς δίδαξε και στη Σχολή και αυτός είναι ο λόγος που διδάξαμε μαζί.

Είπα, ξένους με τα νομικά. Εννοούσα ξένους για μας τους άλλους. Γιατί, για τον ίδιο, τίποτε δεν είναι επιστημονικά ξένο με τα νομικά, όπως εικείνος τα αντιλαμβάνεται. Έχει την ικανότητα να ενσωματώνει στα νομικά όσο πιο πολλά μπορεί δεδομένα και πορίσματα όλων των άλλων επιστημών. Φαντάζομαι ότι σεις, οι απόφοιτοι της Σχολής, γνωρίζετε και αντιλαμβάνεσθε πολύ καλύτερα από μένα αυτό που εννοώ, αφού, πολύ χρόνο αφιέρωνε στη Σχολή και σε σας.

Πρέπει να ομολογήσω πως, για μας, τους δικαστές του Συμβουλίου της Επικρατείας, και ειδικότερα του Ε' Τμήματος του Δικαστηρίου, η Σχολή δεν ήταν παρά ένας ενοχλητικός αντίζηλος. Με την πίστη που τον διακρίνει για κάθε τι με το οποίο καταπιάνεται, ο Πρόεδρος αφιέρωνε, εικτός από ένα κομμάτι της καρδιάς του, και πολύ χρόνο στη Σχολή, χρόνο που τον στερούσε από μας. Η Τρίτη ήταν πάντοτε η «ιερή» και «απαραβίαστη» ημέρα, η αφιερωμένη στη Σχολή, την οποία οχλήρες δικαστικές ενασχολήσεις δεν μπορούσαν να διαταράξουν. Τουλάχιστον η Τρίτη. Είχε, βλέπετε, και ο Μιχαήλ Δεκλερής ένα σημαντικό ελάττωμα: Και για κέινον, τον πολυσχιδή, η ημέρα είχε μόνον 24 ώρες και η εβδομάδα μόνο 7 ημέρες. Δεν είχε αρκετό χρόνο για όλα.

Έχω, πάντως, και εγώ ένα σημαντικό δείγμα του έργου του στη Σχολή. Εικείνος δεν ενδιαφέρεται απλώς να καταρτίσει τους όποιους σπουδαστές. Ενδιαφέρεται να είναι και η επιλογή τους τέτοια, ώστε το υλικό να είναι το καλύτερο. Μετέχει, λοιπόν, επί σειρά ετών, στην Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων και στην Επιτροπή Επιλογής Θεμάτων για τον Εισαγωγικό Διαγωνισμό της Σχολής. Δε μετέχει απλώς τυπικά. Το γνωρίζω επειδή μετείχα μαζί του. Με τον εκπληκτικό πλούτο γνώσεων σε όλα σχεδόν τα γνωστικά αντικείμενα που διαθέτει και με το γνωστό ενδιαφέρον του για τη Σχολή, διαλεγόταν ισότιμα σε υψηλό επιστημονικό επίπεδο με τους εξειδικευμένους σε κάθε επιμέρους αντικείμενο επιστήμονες, συνήθως πανεπιστημιακούς, με γνώμονα τα θέματα που θα δοθούν στους υποψηφίους να είναι πράγματι εκείνα που θα είναι ταυτόχρονα και αντιμετωπίσιμα από τους υποψηφίους και, παράλληλα, θα τους εισάγουν σε νέους τρόπους σκέψεως και όχι απλής επιδείξεως τυπικών γνώσεων. Ξέρω ότι η δραστηριότητά του ως δικαστή, την οποία γνωρίζω περισσότερο, σας ενδιαφέρει λιγότερο. Δεν μπορώ όμως να μην επισημάνω μερικά πράγματα, που άλλωστε μας συνδέουν. Στις Η.Π.Α. ικανώς αναπτύσσεται η σχολή για την επίδραση της προσωπικότητος κάθε συγκεκριμένου δικαστή στη νομολογία. Στα 21 χρόνια που είμαι δικαστής, δεν έχω συναντήσει παρόμοιο προηγούμενο. Ο Μιχαήλ Δεκλερής όχι απλώς επηρέασε μια υπάρχουνσα νομολογία αλλά διαμόρφωσε εξ υπαρχής μια νέα νομολογία, εμπνευσμένη από αρχές που εκείνος υπαγόρευσε. Ήταν η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας για την προστασία του περιβάλλοντος, που είχε και έχει βαθιά επίδραση στην επιστήμη και την κοινωνία.

Δεν ήταν όμως μόνο αυτό. Μας υπαγόρευσε ένα πνεύμα και υποθήκες, δικαστικής ανεξαρτησίας, που πολλούς από μας τους έχουν σημαδέψει.

Κάθε εξουσία σε μια συντεταγμένη δημοκρατική πολιτεία έχει τον τομέα δράσεως αλλά και τα όριά της. Η πολιτική εξουσία, με τη δημοκρατική της νομιμοποίηση, δικαιούται ίσως το μεγαλύτερο κομμάτι από την πίτα της εξουσίας. Αυτό όμως που άφησε, τόσο σε σας, όσο και σε μας, ως παρακαταθήκη, ο Πρόεδρος, είναι ότι η πολιτική απόφαση, η απόφαση του πολιτικού, προετοιμάζεται με επιστημονικά κριτήρια από τον ανεξάρτητο και καταρτισμένο δημόσιο υπόλληλο και κρίνεται σε τελευταίο λόγο, ως προς τη νομική της ορθότητα, από τον ανεξάρτητο δικαστή. Η πολιτική, δηλαδή, απόφαση έχει ως αφετηρία και όριο της τον ανεξάρτητο καταρτισμένο υπόλληλο και τον ανεξάρτητο καταρτισμένο δικαστή. Και αυτό το μάθημα του Προέδρου πρέπει να το θυμόμαστε, τόσο εμείς, όσο και σεις.

Η δημόσια διπλωματία και το internet

Της Β. Κοσταβέλλου

Ακολούθου Τύπου

Η στήλη αυτή προτίθεται να φιλοξενεί άρθρα σχετικά με τις νέες τεχνολογίες και τις εφαρμογές της στη δημόσια διοίκηση, κατά τρόπο κατανοητό, απευθυνόμενη και στους μη ειδικούς ολλά άμεσα εμπλεκόμενους με αυτές στην εξάσκηση των καθηκόντων τους ως δημόσιοι υπάλληλοι.

Στη εποχή μας, κυβερνήσεις, ΜΚΟ, και διεθνείς οργανισμοί, χρησιμοποιούν το *internet* για να προωθήσουν τις απόψεις τους, για να επικοινωνήσουν τα πολιτικά τους μηνύματα και προγράμματα, εμπλεκόμενοι σε αυτό που αποκαλείται *virtual diplomacy*- εικονική διπλωματία ή *digital diplomacy*- ψηφιακή διπλωματία. Εξάλλου το αντικείμενο της λεγόμενης *public diplomacy*- δημόσιας διπλωματίας είναι να εξηγήσει και να υπερασπιστεί την κυβερνητική πολιτική και να αναλάβει την περιγραφή της εθνικής κοινωνίας στο ξένο κοινό.¹

Το *internet* είναι το νέο μέσο που όντας εύκολο στη χρήση, οικονομικό και γρήγορο, δημιουργεί δυνατότητες στις κυβερνήσεις στην προσπάθεια τους να επηρεάσουν την διεθνή κοινή γνώμη και την διαμόρφωση των δημόσιας εικόνας τους, καθιστώντας την πληροφορία διαθέσιμη για όποιον την αναζητήσει. Το *internet* φέρνει τα *fast media* (ράδιο, τηλεόραση, εφημερίδες, περιοδικά) και τα *slow media* (φίλμ, εκθέσεις, εκμάθηση της γλώσσας, ακαδημαϊκές και καλλιτεχνικές ανταλλαγές) πολύ κοντά.² Η ιστοσελίδα μπορεί να λειτουργήσει ως *live broadcasting* αλλά και ως εκθεσιακός χώρος, ινστιτούτο γλώσσας, κέντρο τηλεκπαιδευσης, μεταφραστικό κέντρο, βάση δεδομένων κ.λ.π.

Μέχρι τώρα η Ελλάδα "μορφώνει αρνητική εικόνα στις 4 μεγάλες αυτές χώρες, αφού οι Αμερικανοί επισημαίνουν τη μεγάλη δυσκολία που αντιμετωπίζουν στην πρόσβαση σε αξιόπιστα στοιχεία στις ελληνικές πηγές και παρατηρούν ότι οι Ελληνικές υπηρεσίες δεν αξιοποιούν το *internet*. Οι Γάλλοι έχουν διαπιστώσει τάσεις απομονωτισμού στη διπλωματική παρουσία, ενώ οι Γερμανοί διατείνονται ότι η Ελλάδα πρέπει να βελτιώσει

¹ Signitzer and Coombs, 1992, *Public Relations and Public Diplomacy: Conceptual Convergences*. *Public Relations Review*, 18, 137-147

² Ibid

την ενημέρωση που παρέχει στους τομείς της οικονομίας και των πολιτικών εξελίξεων”³

Η δημιουργία ανταγωνιστικών sites για τα υπουργεία μας είναι αναγκαία και πρέπει να στηρίζεται από το σύνολο της ηγεσίας και των υπαλλήλων κάθε υπουργείου, ώστε να μην επαναπαύεται κανείς στις δάφνες κάποιων εκαντοντάδων επισκεπτών τους τη μέρα που αφήνουν άδεια mail boxes πίσω τους και το κυριότερο δεν επιστρέφουν. Η εικόνα διαμορφώνεται από το σύνολο των μηνυμάτων που εκπέμπει η χώρα.⁴

“Η Ελλάδα είναι η 4^η χώρα στον κόσμο με ακριβότερη πρόσβαση στο διαδίκτυο μετά τη Γερμανία, την Ελβετία, και την Αυστρία ενώ τις πιο οικονομικές συνδέσεις έχουν οι Φιλανδοί, οι Δανοί και οι Αμερικανοί. Όμως, από τις ΗΠΑ, Ιαπωνία, Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία των 592 εκατομμυρίων τα 54,7 εκ. είναι χρήστες internet.”⁵ Κανείς δεν θα ήταν διατεθειμένος να παραβλέψει ένα τέτοιο ακροατήριο. Εξάλλου όταν εμείς αποχωρούμε από το γραφείο μας, ο μισός πλανήτης μόλις ξυπνά.

Ο άμεσος αντίλογος συνήθως είναι, ότι το σημαντικό στις διεθνείς σχέσεις είναι η προσέγγιση των διαμορφωτών γνώμης. Τα γεγονότα όμως στο Σηάτλ απέδειξαν κατά τον πλέον αποστομωτικό τρόπο, ότι εκτός από τους διαμορφωτές γνώμης υπάρχει και η κοινή γνώμη, ιδιαίτερα όταν αυτή οργανώνει τη διαμορφωρία της περίπου ένα χρόνο πριν την εκστρατεία της μέσα στο internet.

Τα sites επίσημης πληροφόρησης των οικονομικά ισχυρών χωρών λειτουργούν εν πολλοίς ως «τόποι» διαφήμισης των επενδυτικών τους ευκαιριών και των ευκαιριών ανεύρεσης εργασίας και ερευνητικών προγραμμάτων, χωρίς να αφήνουν αυτό το ρόλο αποκλειστικά στους ιδιωτικούς φορείς. Όταν λοιπόν εισάγεται και ο οικονομική παράμετρος στην αξιολόγηση της συνεισφοράς ενός site στην δημόσια διπλωματία, καταφέρει κάθε επιφυλακτικότητα ως προς την αναγκαιότητα ανάπτυξης τέτοιων sites από δημόσιες υπηρεσίες.

Χώρες όπως η Ελλάδα με μικρές συγκριτικά δυνατότητες οικονομικής επιβάρυνσης μπορούν και πρέπει να επωφεληθούν από αυτό το μέσο. Είναι πολύ ακριβότερο να λειτουργήσει κανείς ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό, να εκδώσει εφημερίδες, να οργανώσει συνέδρια και εκδηλώσεις από το να συντηρήσει ένα web site. Στον κυβερνοχώρο όπου η στρατιωτική και οικονομική δύναμη δεν έχουν τον πρωταρχικό

³ Οικονομικός Ταχυδρόμος, "Αρνητική εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό" 28-01-1999, σελ 36-38

⁴ Γιάννης Νικολάου, Γενικός Γραμματέας ΥΠΤΥ, ομιλία στην α' διημερίδα 23-24/11-1998 "Τα ΜΜΕ και οι νέοι επαγγελματίες του χώρου μπροστά στη νέα χιλιετία".

⁵ Καθημερινή, " Ιντερνετ":Το προφίλ του 'Έλληνα χρήστη", Μαργαρίτα Πουρνάρα, 2-5-1999

ρόλο λιγότερο ίσες χώρες μπορούν να επιδεικνύουν ίδιες δυνατότητες να επηρεάσουν, με ένα τρόπο που διακρίνεται για την έλλειψη προκατάληψης. Όλη η πληροφορία, κάθε στιγμή σε όλους του ενδιαφερόμενους.

Ένα προσεκτικά σχεδιασμένο site μπορεί να έχει περισσότερα αποτελέσματα από μια ακριβοπληρωμένη εκστρατεία στα MME, αφού παρέχει την δυνατότητα της αδιαμεσολάβητης επικοινωνίας με το κοινό και την κοινή γνώμη, έχοντας γίνει όλο και περισσότερο τμήμα του καθημερινού μας χρόνου, όπως η τηλεόραση λίγα χρόνια πριν.

Η πρόκληση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004⁶ παρέχει τη μοναδική ευκαιρία στις επίσημες πηγές πληροφόρησης από sites Υπουργείων στην Ελλάδα που διαθέτουν ανταγωνιστικά sites, για την κατοχύρωση του ηγετικού ρόλου τους σ' αυτήν, λόγω της αμεσότητας και της αξιοπιστίας τους, ο οποίος θα διευρύνεται, λόγω της άμεσα προσβάσιμης πληροφορίας μέσα από εύχρηστες μηχανές αναζήτησης και των ενημερωμένων με ρυθμούς λίγων λεπτών ηλεκτρονικών αρχείων τους.

⁶ Πληροφορική και Επικοινωνίες στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 "Η Ελλάδα στην Κοινωνία της Πληροφορίας, Στρατηγική και Δράσεις", σχέδιο, Νοέμβριος 1998.

Προς τους παραλήπτες-αναγνώστες

του «ΡΗΞΙΚΕΛΕΥΘΟΝ»

Σε περίπτωση που διαθέτετε υλικό κατάλληλο για δημοσίευση (επιστημον. μελέτη, άρθρο, υπόμνημα, εργασία, πρόταση, διάλεξη, εισήγηση, κείμενο πολιτιστικού περιεχομένου, ανακοίνωση δραστηριοτήτων), το οποίο θα είναι ανάλογο των κατευθύνσεων και του ύφους που «χαράσσει» το παρόν έντυπο, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με τους υπεύθυνους σύνταξης και έκδοσης του «Ρηξικέλευθον» (τηλ., fax, ταχ/είο, e-mail) , σε εύλογο χρόνο πριν το τέλος του τριμήνου.- Παρακαλούμε επίσης η αποστολή των κειμένων να συνοδεύεται, ει δυνατόν, από περιληπτική απόδοσή τους(1-2 σελ.) στα αγγλικά και στα γαλλικά, καθώς τα επόμενα τεύχη θα αποστέλλονται και στο εξωτερικό, όπως επίσης θα προβάλλονται και από τις ηλεκτρονικές μας σελίδες στο Διαδίκτυο.

*Παρακαλούνται τα μέλη της Ένωσης να στέλνουν τα χρηματικά ποσά των συνδρομών (ενν. και εγγραφών τους) στην Ένωση Αποφοίτων Ε.Σ.Δ.Δ., με ταχυδρομική επιταγή στην Τ.Θ. 30390-Μητροπόλεως 60 Τ.Κ.10033-Αθήνα, κατόπιν συνεννοήσεως με τον υπεύθυνο οικονομικών κ. Στρ. Χατζηχαραλάμπους (τηλ.: 5235441), για λόγους καθαρά πρακτικούς.

Από τον εκδότη,
τον υπεύθυνο έκδοσης
και τη συντακτική ομάδα